

FOTO VAN DE MAAND MAART 2023

De tegenwoordig beschikbare software waarmee zwart-witfoto's zo veel mogelijk van hun originele kleuren kunnen worden voorzien biedt ook mogelijkheden om aan beeldmateriaal uit het VOK-archief een nieuwe dimensie – en letterlijk 'kleur' – te geven.

MET DE DUIM OMHOOG

De foto stamt uit de jaren zestig en is vermoedelijk op een zaterdag geschoten nabij Rijksweg 2 (nu A2), de belangrijkste uitvalsweg naar het zuiden. We zien hier drie kwekelingen met de duim omhoog. Dat doen ze niet om de bestuurder van de passerende Volkswagen 'Kever' te complimenteren met zijn/haar rijgedrag. Ze doen dat omdat ze zo goedkoop mogelijk naar huis willen: ze proberen een (gratis) 'lift' te krijgen. Dankzij hun uniform gaat ze dat waarschijnlijk snel lukken.



Liften was in die jaren een zeer gebruikelijke vorm van reizen. Vele jongeren gingen zelfs op 'liftvakantie', een wat ongewisse, maar zeker avontuurlijke wijze om iets van de wereld te zien. Hoewel dat laatste vele kwekelingen motiveerde tot het volgen van een opleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart was liften hen ten strengste verboden. In een licht opmerkelijke brief van september 1961 benadrukte de commandant dat als volgt.

Aan de Ouders/Voogden van de interne kwekelingen

Door de moeilijkheden inzake transport gedurende en na de laatste wereldoorlog werd door vele mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot liften.

Dit was alleszins te begrijpen.

De jongelui doen tegenwoordig hetzelfde, maar nu niet omdat er geen andere mogelijkheid is om zich te verplaatsen, doch omdat zij zich de uitgave van zakgeld willen besparen.

Wat onze kwekelingen betreft komt hier echter bij dat zij in uniform gekleed zijn. Het is beslist niet in overeenstemming met hun toekomstige positie en het siert de naam van onze school niet als bij de uitvalswegen van Amsterdam of elders een aantal geüniformeerden van de Kweekschool voor de Zeevaart met de duim omhoog staat en zo een lift vraagt.

Wij hebben dit daarom verboden en dat staat vermeld in artikel 31 van ons Reglement van Orde.

Toch gebeurt het nog in ruime mate en wij verzoeken U daarom aan deze kwestie Uw medewerking te willen verlenen door Uw zoon/pupil dit te verbieden.

Uit de aard der zaak zullen de jongelui dan in veel gevallen minder vaak thuis komen, maar door een weekeinde op school te blijven zullen ze onwillekeurig wel eens een boek ter hand nemen. Dit komt de studie dus ten goede. Het leven is voor hen dan ook wat rustiger doordat ze minder heen en weer trekken, hetgeen de prestaties op

*maandag zeker zal opvoeren. Deze worden, door het geregeld gedurende de weekeinden weg te gaan, veelal zeer beïnvloed, ook al doordat zij van zaterdag op zondag dikwijls te weinig nachtrust krijgen. Verder is het in verband met hun toekomstig beroep in het geheel niet erg als ze wat minder thuiskomen. Het bovenstaande wordt in Uw welwillende aandacht aanbevolen.
Hoogachtend, de Commandant*

Het bleef overigens niet bij deze brief, op het liftverbod vond in die jaren ook een zekere handhaving plaats. Liftende kwekelingen liepen het risico te worden 'gesnapt' door vertegenwoordigers van het Kweekschoolgezag die op zaterdagen bij de belangrijkste uitvalswegen patrouilleerden. Zij die op liften werden betrappt moesten mee terug naar de Kweekschool en kregen onverbiddelijk 'arrest'. Of zo'n verplicht weekendverblijf de onfortuinlijke kwekeling vervolgens ook motiveerde om een studieboek ter hand te nemen en op de maandag tot betere prestaties te komen is maar de vraag. De commandant, zelf oud-kwekeling (jvi 1922), wist waarschijnlijk ook wel beter ...