

DE COMMANDANT VIERT FEEST!

Wiskunde, zeevaartkunde, natuurkunde, stoomwerktuigkunde, aardrijkskunde, Nederlands, Frans, Engels en Duits. Dat waren theorievakken die de kwekeling in de jaren twintig van de vorige eeuw te verstouwen kreeg alvorens hij de zeemanspraktijk kon aanvagen. Kwekelingen dienden over de nodige vlijt en leergierigheid te beschikken om zich al die 'droge stof' eigen te maken.

De onderstaande foto's uit die jaren tonen een aantal – op het oog leergierige – kwekelingen. De stapels keurig gekafte boekwerken op de lessenaars zijn illustratief voor wat er op de Kweekschool 'geblokt en gestampt' diende te worden.



De foto's zijn afkomstig uit een rijkgevuuld fotoalbum dat in 1927 werd geschonken aan Jan Oderwald, commandant van de Kweekschool voor de Zeevaart van 1918 tot 1931. Aanleiding voor het geschenk was het zilveren huwelijk van Oderwald en zijn echtgenote Maria Groenewoudt; zij waren in 1902 te Amsterdam in het huwelijksbootje gestapt.

Op 24 mei 1927 werd dat 25-jarig jubileum opgeluisterd met een feestavond op de Kweekschool. Het programmablad voor die avond toont een zeer gevarieerd programma, met zang, dans, muziek, een scherm demonstratie en de onvermijdelijke 'klucht in één bedrijf'. De omslagtekening van het programmablad omvat een in de vorm van een *acrostichon* gegoten gedicht: de beginletters van de dichtregels vormen de naam Oderwald.

Op naar het schip van Oderwald!
De Commandant viert feest!
Een ieder neme het zoo 't valt
Reiz' mee met blijden geest!
Wie steekt er met ons mee van land?
Aan boord! Niets dat ons deert!
Lang leev' de brave Commandant!
Die zijn volkje zoo trakteert.



Joop Hollebrands (jvi 1926)



De fraaie omslagtekening van het programmablad voor de feestavond werd vervaardigd door kwekeling Johan Isak (Joop) Hollebrands (jvi 1926). Na een korte loopbaan als stuurman werd Hollebrands landmeter in de Biesbosch en raakte na de Duitse inval in 1940 al snel betrokken bij het verzet. Zo liet hij enige Joodse kinderen in zijn huis onderduiken en hielp hij bij het in veiligheid brengen van in bezet gebied terechtgekomen geallieerde vliegtuigbemanningen. Dat laatste deed hij meestal roeiend, dwars door de Biesbosch.

Voor zijn inzet ontving Joop Hollebrands na de oorlog de Amerikaanse *Medal of Freedom* en de Britse *King's Medal for Courage in the Cause of Freedom*. Na zijn overlijden in 1978 ontving hij in 2010 postuum nog de *Yad Vashem*-onderscheiding *Righteous Among the Nations*. Op 3 februari 2017 stonden de verzetsdaden van Hollebrands centraal in een aflevering van de documentaireserie 'Het was oorlog' van Omroep MAX.