

FOTO VAN DE MAAND MAART

AVONDSTUDIE

De schotten tussen de leslokalen gaan ratelend omhoog, de bootsman brult 'STIL!', het geroezemoes verstomt. Het is tijd voor de verplichte avondstudie. Zo'n twee uur blokken, met je neus in de leerboeken zeevaartkunde, zeemanschap, meteorologie, scheepswerktuigkunde of mechanica. Instampen van de aanvaringsbepalingen, van de regel van Neper of van de werking van een stoommachine. Piekeren over het bolgonio vraagstuk op het schoolbord. Uitwerken van een bestekrekening of tekenen van een ankermanoeuvre. En niet smoezen met je buurman!

Begin- en eindtijden varieerden door de jaren, maar de uren verplichte studie waren vast onderdeel van het dagelijkse schoolprogramma aan de Kweekschool voor de Zeevaart. In de ochtend een uur voor het ontbijt, in de avond – met uitzondering van de vrije woensdagavond – anderhalf tot twee uur voor het 'naar kooi' gaan. Pas vanaf de jaren zeventig was er na de avondstudie nog ruimte voor ontspanning.

De foto stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Er zijn liefst drie toezichthoudende bootslieden zichtbaar, mogelijk laat de foto daarom niet de verplichte studie, maar een examen zien. Vanaf de jaren vijftig kon de rol van toezichthouder tijdens de verplichte studie overigens ook worden vervuld door zogenoemde 'baantjesgasten', ouderejaars kwekelingen die zich 'door goed gedrag en ijver' hadden onderscheiden. Natuurlijk werd het 'gezag' van die baantjesgasten nog wel eens op de proef gesteld ...



originele foto: Stadsarchief Amsterdam